



Beijvert u daarom des te meer, broeders en zusters,
om uw roeping en verkiezing te bevestigen....
2 Petr.1:11

Beijvert u.... weest ijverig... zet u in... zoek... jáág....
Over Jezus staat er: de **ijver** voor Zijn Huis verteerde Hem!

Het kennen van God komt ons niet zomaar aanwaaien.
Hem te kennen vraagt **ijver**..... elke keer weer **bewust kiezen** en **opzij zetten van andere dingen**.

Paulus zei: 'al het andere schat ik schade omdat de kennis van Jezus Christus mijn Here ál het andere te boven gaat!' Filip.3:6-14

We moedigen jullie aan om alles op alles te zetten om Hem te kennen.
Hem te kennen is de parel die in de akker ligt waarvoor we alle anderen dingen mogen verkopen. Om díe kostbare parel na te jagen!! Schatten in de hemelen te verzamelen!

Waarom dat zo belangrijk is wordt steeds duidelijker. Lees vooral verder.

1. Terugblik prachtige ONTMOETINGSDAG ZA.21 SEPT. IN BREUKELLEN

We hadden een onvergetelijke Ontmoetingsdag in Breukelen.
Hoewel aanvankelijk met weinig, arriveerden meer en meer mensen en waren we uiteindelijk met 17 gebedsplekken vertegenwoordigd.



Na de aanbidding en het bijzondere verhaal over hoe de Bovenkamer in Breukelen tot stand is gekomen, maakten we per gebedsplek een kroon waarop we onze hoogtepunten, tranen en vragen naar God schreven. Ook konden we de kronen decoreren, wat een prachtig effect gaf.
Eén voor één kwamen de gebedsplekken naar voren en deelden met de groep wat

beschreven was op hun kroon en onder voorbede voor hun plaats&team legden ze hun kroon voor de 'Troon van God'. Zo werd heel mooi zichtbaar wat God door het land heen in de gebedsplekken doet, en deelden we lief en leed.

In de middag moedigde Timo de bidders met passie aan om gebedsplekken te worden waar mensen kunnen groeien in hun eerste liefde, het kennen van GodZelf. In Joh.17:3 zegt Jezus: '*Dít* is het eeuwige leven, dat zij U kénnen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt!'.
Het persoonlijk kennen van God is de essentie waar het om gaat in deze tijd! Daar komt je kracht vandaan om vol te houden.....

De noodzaak van deze prioriteit werd eens te meer duidelijk in wat ik (Dorien) zelf mocht delen over een nogal gedurfd onderwerp, namelijk de vele misleidende manifestaties van het kwaad die in deze eindtijd zichtbaar worden.

Wij christenen die leven in de liefde, goedheid en vrede van onze goedertieren God, zijn ons meestal niet bewust van de vreselijke en vernietigende agenda's die het kwaad heeft opgesteld om in deze eindtijd de wereld te overheersen. Maar al deze dingen móeten aan het licht komen om daarna door Jezus Christus met kracht geoordeeld te kunnen worden. Maar zowel het eerste als het tweede zal behoorlijk hefig zijn, en het lijkt me meer dan nodig dat wij weet en begrip hebben van wat ons boven het hoofd hangt. Jezus zegt in Luc. 21:34:

'Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.

Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen'.

Ongeschokt te kunnen blijven staan voor Zijn Aangezicht, dwars door alle stormen heen, hartsverbonden met Hem en elkaar, dat is wat we bidden voor onszelf, elkaar en ons land.

Jes. 24 zegt dat te midden van 'het wankelen en waggelen van de aarde' een volk opstaat dat psalmen zingt ter ere van Gods majesteit in de streken des lichts... blijf bidden dat jouw plaats, dorp, stad een 'streek van licht' mag worden/blijven in die tijd

Wil je deze spreekbeurten horen, ga naar deze [link Timo](#) en [link Dorien](#), of voor de aantekeningen naar deze [link](#).

KORT NIEUWS:

2.VOLGENDE ONTMOETINGS DAG ZATERDAG 21 MAART 2020

Schrijf deze datum vast in je agenda, zodat die je straks niet overvalt!

3. PROFETISCH ARTIKEL OVER ONTWIKKELING VAN DE KERK

[link artikel Christian Kwakernaak](#)

4.ONDERWIJS- EN AANBIDDINGS AVONDEN IN ELBURG

In Huis van Gebed Elburg worden 7 avonden georganiseerd, waarin we samen willen groeien in gebed, intimiteit, het zijn van een huis van gebed, etc. Sept t/m maart, 3e donderdag van de maand. Bloemstraat 18 Elburg. [Meer info.](#)

5. LOOFHUTTENFEST Hardenberg 13 okt. t/m 21 okt.

Als je het fijn vindt om in Nederland het Loofhuttenfeest met elkaar te vieren, weet je welkom op camping De Kleine Belties waar Stichting Moadiem al jarenlang het Loofhuttenfeest organiseert. Zie [moadiem.nl](#)

6. INSPIRATIECONFERENTIE VOOR BIDDERS EN LEIDERS GEBEDSGROEPEN

Heb je behoefte om verder te groeien als bidder, kartrekker van het gebedswerk of leider van de gebedsgroep? Jan Minderhout uit Ermelo nodigt je uit voor een Inspiratieconferentie op 22 en 23 november 2019, (vr.16.00u. tot za.16.00u.), Klein Sion, Leuvenheim (onder Zutphen). Meer info: [KLIK hier](#)

7. VACATURES STICHTING 24-7GEBED

Wil je je inzetten voor het gebedsleger in Nederland? Overweeg een vrijwilligersrol bij 24-7Gebed. [Lees meer..](#)

Lieve groet van je medestrijders,
namens team 24-Gebed
Dorien Knoors

Stichting 24-7Gebed Nederland Oldebroek