



En hij zeide tot mij:
Neem het boekje en eet het op...

En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op,
en het was in mijn mond zoet als honing,
maar toen ik het gegeten had,
werd mijn buik bitter.

En er werd tot mij gezegd:
Gij moet wederom profeteren over vele natien en volken en talen en koningen.
Openbaring 10:9,10,11

We zijn in onze wekelijkse bidstonden bij bovenstaande tekst..... die ons maar blijft aanspreken.

Alsof God dat tegen óns zegt:

'Neem het boekje uit de hand van de engel, **en eet het op.....**

EET HET WOORD!

Met andere woorden: vereenzelvig je met dat Woord, laat het diep je cellen binnenkomen, laat het je veranderen (wat je eet dat wórd je), beleef en lééf het Woord,.....wórdt zelf het Woord.....

Opeens begrepen we nog meer dat Jezus die Zelf het vleesgeworden Woord is, een Bruid zal hebben in wie ook het Woord is 'vleesgeworden'! Zo zullen we worden zoals Hij!

Dat Woord is lévend..... het dóet iets....

Het legt open..... brengt aan het licht..... brengt scheiding snijdt vaneen..... ziel en geest, gewrichten en merg, overleggingen en gedachten des harten... Hebr.4:12,13

Hij is het ware Licht dat ieder mens verlicht... dat harten bloot legt....(Joh.1:9)

Zoals het tweesnijdend zwaard uit Zijn mond bewerkt.. Op.1:16

Zou dat niet het wapen van onze veldtocht zijn, krachtig voor God, om bolwerken te slechten, redeneringen en bedenksels neerhalen die opstaan tegen het ware kennen van God ... (2 Kor.5:4,5)

'Doorgrond mij o God, en ken mijn hart,

toets mij en ken mijn gedachten,

zie of bij mij een heilloze weg is

en leid mij op de eeuwige weg' Ps.139:23,24

Heer, laat uw oordeel nú over mij komen en niet later... zodat ik mijn denken in lijn met het Uwe kan brengen.

En wanneer dat oordeel door ons eigen hart is heen gegaan, worden we opgeroepen te profeteren.

Dan **is** er wat te profeteren.

Zijn Woorden uitspreken.... zuiver en alleen Zijn woorden..... niet anders dan Zijn opgegeten, doorleefde woorden.....

Die woorden het werk laten doen...

Over hoe het oordeel van God werkt, las ik een helder artikeltje van Frans Horsthuis.
[klik hier](#).

1. Ontmoetingsdag gebedshuizen 21 maart 2020 (reserveer vast)

Onze volgende Ontmoetingsdag voor gebedshuizen en bidders houden we op 21 maart. Plek en Programma volgt nog, maar reserveer vast de datum.

2. Mars voor het Leven a.s. zaterdag 16 november in Utrecht

A.s. zaterdag 16 november wordt weer de Mars voor het Leven gehouden. Deze keer op een nieuwe plek, in Utrecht. De stille mars start vanuit het Jaarbeursgebouw.

Laten we een stevig geluid vóór het Leven laten horen in ons land en bidden dat abortus wordt beëindigd!

[Meer info](#)

3. Film Unplanned in verschillende bioscopen

'Unplanned is de belangrijkste film die je ooit zult zien over de meest controversiële kwestie van onze tijd. Aan welke kant van het hek je ook staat, niemand zal deze film onberoerd laten door Abby's reis.'

Unplanned brengt ons een unieke blik in de abortuskliniek van een vrouw die ooit de meest gepassioneerde pro-abortus voorvechtster was.

[Zie wanneer de film in jouw omgeving draait](#)

Blijf bidden, blijf het Woord bestuderen, blijf Jezus aanbidden!

Lieve groet van je medestrijders,

namens team 24-Gebed

Dorien Knoors

Stichting 24-7Gebed Nederland Oldebroek